

Kom bij Ons

St.Lambert 16 oktober

Op 16 oktober zijn we met een grote groep gaan eten bij Lambert op de markt in Helmond. We werden ontvangen in de zaal waar de tafels al stonden gedekt. Gerry heette iedereen welkom. Na een glaasje drinken werd de soep geserveerd, we konden kiezen voor kippen of uiensoep en die was heerlijk. Daarna kregen we ragout en boerenomelet met lekker brood.

Ook een toetje hoorde erbij en na een gezellig samen zijn waar deze middag ook voor bedoeld is, zodat mensen met elkaar kunnen kletsen over ditjes en datjes, hebben we de middag met een kopje koffie afgesloten en rond vijf uur zijn we weer voldaan huiswaarts gegaan. Met dank aan de organisatie van de K.B.O.















