

Briefabriek Duitsland

3 december

Op 3 december gingen we naar de breifabriek in Duitsland. Toen de bus kwam mochten we instappen. We werden welkom geheten door Mieke . De bus zat goed vol. Bij binnenkomst in de fabriek kreeg iedereen een lotje, hiermee kon je 25 euro winnen. We kregen allemaal koffie of thee maar waar bleef het lekkerste?? Toen we allemaal drinken hadden gingen de lampen uit en werd er een kerstmuziekje op de achtergrond gedraaid. Er kwamen twee engelen met een brandende kaars. Daarna werd de schuifwand weggehaald en kwamen ze met twee mooi versierde roltafels naar binnen met echt vuurwerk erop. Toen de vlammen gedoofd waren werden de taarten (want die stonden op de roltafels) verdeeld .

Het smaakte goed. Daarna begon de modeshow. Toen die afgelopen was kregen we de gelegenheid om de getoonde truien te passen en te kopen waar goed van gebruik gemaakt werd. Na afloop kregen we nog een rondleiding door de fabriek en konden we met eigen ogen zien hoe het allemaal in zijn werk ging.

Om half zes werden we weer met de bus naar huis gebracht.

Was weer een geslaagd reisje

Mieke Jacobs





