

Pompoendagen Klokkenmuseum Asten 17 oktober

Met 10 personen togen we op 17 oktober naar Asten naar het klokkenmuseum waar ook de pompoendagen plaatsvonden. Ik was nog nooit naar het klokkenmuseum geweest dus was dit erg interessant.

Ook het gedeelte over de Peel was de moeite waard. Voordat we naar buiten gingen waar al die mooie pompoenen uitgesteld lagen, werden we verwend met een kop koffie / thee met een lekker stuk vlaai.

Toen op naar buiten waar veel mooie creaties van pompoenen waren opgesteld. Ook stonden er wat stalletjes met diverse artikelen. Heel jammer dat het toen begon te regenen maar dat deed ons niet.





KALEBASSENBOS

Two women standing and talking in the background.

A child in a red jacket walking towards the archway.

KALEBASSENBOSS



KALEBASSENBOS





















