

Vlindersafari

7 juli 2022

De vlindertuin was mijn eerste uitje met KBO Bernadette.

Donderdag 7 juli zijn we naar de vlindertuin in Gemert geweest. We hebben een leuke dag gehad. Het begon al goed, met een lekker stukje frambozenvlaai. Na de koffie was er een kleine uitleg over de vlinders. En daarna zijn we de tuin in gegaan. Heel mooi, veel soorten, groottes en kleuren. Er zijn heel wat foto's gemaakt. Jammer dat ze zo kort leven. Er waren een paar bijzondere exemplaren, zoals de Attacus Atlas, en die wordt maar een week oud. Een paar doodshoofdvinders waren net uit hun pop gekropen. Grappige vlinders, een dik lijfje en ze kunnen piepen! Na de lekkere lunch hebben we in de tuinen buiten gewandeld. Wel even moeten schuilen voor een regenbuitje. Er stonden binnen bijzonder mooie grote en kleine vleesetende planten. Sommigen van ons hebben zo'n klein plantje gekocht, misschien helpt het tegen de muggen en vliegen? We hebben de dag gezellig afgesloten met een drankje. Het was mijn eerste uitje met de KBO Bernadette, en ik heb een leuk uitje gehad, met een gezellig groepje.

José Toussaint

Jammer dat ze zo kort leven. Er waren een paar bijzondere exemplaren, zoals de Attacus Atlas, en die wordt maar een week oud. Een paar doodshoofdvinders waren net uit hun pop gekropen. Grappige vlinders, een dik lijfje en ze kunnen piepen!





































García Verde