

Bezoek Ommel

31 oktober 2023

Op een zonnige dinsdagmiddag op 31 oktober vertrokken we om ± 13.30 uur na enig gestrubbel vanuit de Rembrandtlaan op naar Ommel.
Om 14.00 uur kwamen we er aan.

We hadden bij ons Jantje tegenover de H. Kerk een heerlijk kopje of glas koffie of thee met 'n lekkere snee cake.
Vervolgens zijn we met zijn allen naar het Processiepark geweest; deze is pas helemaal opgeknapt en vernieuwd.

Heel mooi en indrukwekkend, al die 14 staties. Later gingen we de H. Kerk binnen, staken een kaarsje op en bekeken de medailles en andere souvenirs van Maria van Ommel.

Weer terug bij ons Jantje, weer een verrassing, lekkere broodjes met kroket en een krentenbol. Oh ja, we begonnen met een lekkere tomatensoep. Het was heel goed verzorgd en lekker. Ik had bij ons Jantje rondgekeken en er was ook nog een grote zaal bij.

Erg leuk, voor als je met een grote groep bent. Helaas waren er maar weinig mensen meegegaan met 3-personenauto's. Gelukkig hadden we mooi weer, totdat we weer naar huis gingen want toen regende het.

Och ja, ik zeg altijd "je krijgt weer navenant je verdient en het meeste valt er naast". Het was weer een leuke middag geweest.

Riekie Adriaans-Vogels













Kapel VI