

Jan Visser museum Helmond

26 september

Ruim 60 personen kwamen die dag rond 15 uur naar de nostalgische omgeving van het Jan Visser museum waar we werden ontvangen met koffie/thee.

Vervolgens konden we tafel voor tafel genieten van een B.B.Q. die goed verzorgd was door de vrijwilligers van het museum. Voor iedereen was er een worstje, speklapje, hamburger en kippendij.

Aangevuld met huzarensalade, diverse rauwkostsalades, sauzen, stokbrood met kruidenboter en vers fruit.

Dat alles werd steeds vers aangevuld, dus niemand kwam tekort.

Naast een consumptie werden we tot slot nog getrakteerd op een heerlijk toetje van ijs met slagroom en een wafel.

Om 18 uur werd de middag afgesloten en konden we allen terugzien op een zeer geslaagde middag met mooi nazomerweer.

Maria de Groot







ROKEN
VERBODEN











