

TV Nostalgie Hilversum

10 november 2023

Wat een gezellige dag was dit!

Met de bus naar Houten waar we een heerlijke koffietafel als lunch kregen,

Met lekkere broodjes en natuurlijk een heerlijke kroket erbij. Daarna weer in de bus, richting

Hilversum waar we gingen genieten van TV Nostalgie.

Nou dat was het ook, echte nostalgie van vroegere programma's. Van Swiebertje tot Wim Kan; ze kwamen allemaal voorbij.

Geweldig om die allemaal nog eens terug te zien.

Daarna kregen we nog een kopje koffie met een lekker gebakje.

Hierna gingen we weer in de bus richting huis.

Al met al een hele leuke dag geweest.

José van Gestel



Kantoor

gereserveerd











REIZEN

Mercedes-Benz