

# Oudenbosch + Intratuin Halsteren

15 december

Om 10.45 uur vertrokken we met de bus vanaf sportpark de Braak naar eetcafé de Gouden Leeuw in Terheijden, waar een heerlijke lunch voor ons klaar stond. Daarna naar Oudenbosch, voor een rondleiding in de Basiliek van de Heilige Agatha en Barbara. Alles werd goed uitgelegd door een gids over hoe en wanneer deze Basiliek gebouwd en ontstaan is. Het interieur is een kopie van de St. Pieter Basiliek in Rome, een prachtige kerk, zowel binnen als buiten. Om 15.15 uur vertrokken we weer met de bus naar Halsteren voor de kerstmarkt bij Intratuin. Grote en mooie kerstvoorbeelden en nog veel meer, waaronder kleding, wollen vesten, jassen en schoenen, te veel om op te noemen. Rond 17.30 uur vertrokken we met wat vertraging voor het diner in zaal de Gouden Leeuw doordat niet iedereen op het afgesproken tijdstip aanwezig was. Daar aangekomen kregen we een heerlijke kop tomatensoep met balletjes (3x). Daarna konden we kiezen uit rookworst, speklapjes, boerenkool en zuurkool met jus; echte Hollandse kost! Als toetje kregen we na de (lekkere!) maaltijd nog vanille-ijs met slagroom en chocoladesaus (Dame Blanche). Met het buikje rond gingen we weer richting Helmond waar we om 21.15 uur arriveerden bij De Braak. Het was een leuke leerzame dag, gezellig, maar wel vermoeiend. We zien jullie gauw weer! Voor allemaal fijne dagen en alle goeds, gezondheid en liefde voor het nieuwe jaar 2024

Albert en Tina





NOBIS AD DOMINUM

SACERDOTII

VNITAS EXORIT

SALVE

AVGVSTISSIMA

PELLEGRINI ADORANTIBUS









AGATHA ET BARBARA

SCARLA DI PERPETUA CUNCIU

S. S. CROCE

























RIJNLIEDING VOOR  
SLECHT HORENDE  
AANWEZIG





MUNDO REFVLGET

VENERANDAE

SACROSANCTAE BASILICAE

LOCQVE PATRONAE





Gloria in Excelsis Deo

S. AMBROSIVS.





IN HONOREM SS. AGATHÆ ET BARBARÆ V.M. Aº MDCCCXCII.

S. PETRUS

IOAN. BAPT.

OT v.d. Over

BAR LUNCH DINNER



