

kerk en Herberghe de Coeckepanne

17 april

Weer een gezellige middag in Lierop. Een leuk bezoek aan de koepelkerk in Lierop met de nodige uitleg over de historie van de kerk. Deze is gebouwd in 1892.

Daarna gezellig naar de overkant naar Herberghe de Coeckepanne.

We kregen een lekker mosterdsoepje (Abramsoep). Daarna konden we kiezen uit 5 verschillende soorten pannenkoeken.

Als afsluiting kregen we nog een kopje koffie of thee. Rond 17.00 uur gingen we met een fijn gevoel terug naar huis. Het was weer een geslaagde middag.

Annemie Henraat



WEBER-KERKEN



architect: Carl Weber

• keulen 1820

† roermond 1908

hij ontwierp 30 kerken

17 kerken zijn nog in tact

13 kerken zijn afgebroken











JESUS
MARIA JOSEPH

























