

kerk en Herberghe de Coeckepanne

17 april

Weer een gezellige middag in Lierop. Een leuk bezoek aan de koepelkerk in Lierop met de nodige uitleg over de historie van de kerk. Deze is gebouwd in 1892.

Daarna gezellig naar de overkant naar Herberghe de Coeckepanne.

We kregen een lekker mosterdsoepje (Abramsoep). Daarna konden we kiezen uit 5 verschillende soorten pannenkoeken.

Als afsluiting kregen we nog een kopje koffie of thee. Rond 17.00 uur gingen we met een fijn gevoel terug naar huis. Het was weer een geslaagde middag.

Annemie Henraat







GUINNESS
RED BULL

Vrouwvolk

Mansvolk







in d'n kaarschop

Ecce Panis Angelorum



Vrouwelijke
Mannelijke

in d'n kaarschop



WIJ SCHRIFTEN
GEEN ALCOHOL
<18 JAAR