

Busreis Garderen

12 juli 2024

Verlag busreis Garderen van 12 juni jl.

We vertrokken zoals afgesproken rond 8.15 uur vanaf De Braak onder leiding van onze kundige sympathieke buschauffeur. Toen we in Garderen bij de beeldentuin aankwamen, werden we onthaald met koffie en een lekker gebakje.

Na deze korte stop ging het verder in de bus de mooie Veluwe op, onder begeleide verhalen over de omgeving en over zichzelf. Sommige konden we maar beter met een korreltje zout nemen. De geschiedenis van de Veluwe en de kroondomeinen werd ook niet overgeslagen. We kregen nuttige informatie over bomen en planten, het mooie paarse vingerhoedskruid en de berkengroei. Ook zagen we vele mooie uitzichten over de heide.

Sommigen (wij niet) hebben ook herten gezien. Over de diersoorten vertelde Job uitgebreid: de edelherten, reeën, everzwijnen, vogels en uiteraard sinds kort aanwezig, de wolf. Job vond het ook nodig om de mannen te leren burlen en iedereen het geluid van de roodborsttapuit te leren nadoen.

Na deze mooie rit kregen we een uitgebreide lunch met soep en een kroket. Daarna konden we zelf de zandsculpturen gaan bekijken. Het thema was boeken en ook waren er nog uitgebreide voorstellingen van zand betreffende de 2e wereldoorlog. Het was indrukwekkend, zeer gedetailleerd en herkenbaar.

De rest van het terrein was ingericht met leuke winkeltjes, gezellige terrasjes, diverse bezienswaardigheden en een beeldentuin. Rond 16.00 uur vertrok ons gezelschap richting Nistelrode, waar we bij restaurant De Hoefslag een heerlijk uitgebreid diner nuttigden. Al met al een leuke dag, goed georganiseerd en voor elk wat wils. De organisatie hiervoor bedankt!

Piet en Henny Gielen















Reinoert de
Ves
Knoert
van de
Ves



Wat Vliegt Daar?



Max Haedeur

Small text and images on a sign, including a portrait of a man.



Small sign with text and images.

Small sign with text.



39 Reizen en verhalen
Marco Polo

De reisverhalen van Marco Polo worden vooral op een wettelijke ontdekkingstocht die hij met zijn oom, Marco Polo, een Venetiaanse handelaar die in de 13e eeuw naar China reisde en daar jarenlang verbleef. Zijn verhaal van deze reis, 'Il Milione', is een bronverhaal van een reisverhaal, uitwerkingen van ontdekkingen. Hij beschrijft de exotische landschappen, de rijkdommen en de bijzondere gebruiken van de landen die hij bezocht heeft. De reisverhalen van Marco Polo zijn een inspiratiebron voor ontdekkingsreizigers en avonturiers van alle tijden.

Waar wilt u altijd nog een kaart op?





HAHA

HAHA!!

HAHA

Mr Bean



MOPPENBOEK

*Dank aan
alle makers
en helpers!*









Dit boek is
verrijgbaar in
onze winkel



Daisy

Desirée Alischa

11 dagen

46 Levenswijzer
Daisy | 11 dagen

Dit boek is verkrijgbaar in onze winkel!

