

# De Locht Melderslo

15 augustus 2024

Naar museum De Locht in Melderslo

Op 15 augustus was het om 10.30 uur verzamelen op het parkeerterrein bij zwembad de Braak.

We waren allemaal mooi op tijd zodat we konden carpoolen. We werden om 10.30 uur verwacht.

We kregen eerst een kopje koffie of thee met een stuk Limburgse vlaai aangeboden zodat we eerst lekker de laatste roddeltjes konden vertellen.

Om 11.00 uur kwam Anton onze gids van vandaag ons halen om een rondleiding te geven door de gebouwen die er waren.

Het eerste wat hij vroeg was wat je moest hebben om een boerderij te beginnen. Land? Nee. Huis? Nee.

Nou wat was dat dan? Het was een simpele waterput. Als je die niet had, kon je ook niet gaan boeren.

De gebouwen waren allemaal originele boerderijen maar stonden op de verkeerde plaats.

Deze werden door de vrijwilligers van de Logt zelf afgebroken en op de nieuwe locatie weer opgebouwd.

Zo kon je goed zien hoe de mensen vroeger leefden.

Het vee stond ook op stal, waar de mensen woonden.

Er was op de zolder een kledingmuseum uit de jaren 70. Het was duidelijk herkenbaar; je hoorde regelmatig: “dit heb ik ook gedragen” en “dat tasje heb ik ook gehad”.

Om 13.00 uur werden we weer in de kantine verwacht voor een heerlijke lunch. Een kop soep met verschillende broodjes. Na de lunch konden we op eigen houtje nog alles een keer bekijken of door de kassen lopen.

Om 15.30 uur was het verzamelen op het terras voor een laatste drankje voordat we weer naar huis gingen.

Het was weer een geslaagde dag.

Mieke Jacobs



De aarde - bodem waarvan we leven!

tentoonstelling





















Route ←















