

Kom-bij-ons 't Huys

30 mei 2024

Iedereen was voorzien van een drankje.

Na het welkomstwoordje van Diny werd er een heerlijke kop tomatensoep met stokbrood en kruidenboter geserveerd. Daarna het hoofdgerecht.

Dit bestond uit een overheerlijke kippenpastei, waarbij nog salade en friet met mayonaise op tafel werd geserveerd.

Rond 16.30 uur kregen we nog een heerlijk ijsje als afsluiting.

Iedereen had genoeg te babbelen met elkaar, het was een gezellige middag!

Ik wil het personeel bedanken voor de goed verzorgde middag.

Groetjes en tot de volgende keer.

Betsie van Cuijk









TOILET

TOILET



Mr. Gentleman





















