

# Lunchroom de Keyser

25 januari

Op donderdag 25 januari, de eerste Kom-Bij -Ons van 2024, bij lunchroom de Keyser. Bij mijn aankomst was het al goed bezet. Rond 15.00 uur waren alle 45 personen aanwezig. De afspraak was om op die tijd te beginnen. Na het welkomstwoord van Gerrie werd er voor koffie en thee gezorgd. Er heerste een gezellige sfeer, iedereen had al wat bijgepraat. Tijd voor ons menu: er werd een pannetje Stroganoff met sla, aardappelkroketjes en mayonaise geserveerd. Iedereen liet het zich goed smaken. Nog nagepraat met een drankje, (dit voor eigen rekening). Na een geslaagde middag ging iedereen rond 5 uur naar huis. Tot de volgende keer!

Diny Claassen, Activiteiten